

# Stichting Historisch Oostknollendam

[Pakhuis Koningsbergen | Dorpsstraat 45 | Oostknollendam](#) | zaterdag 14 september 10:00 - 16:00 uur

[www.historisch-okd.nl](http://www.historisch-okd.nl)

Stichting Historisch Oost-Knollendam (SHOK) presenteert: 'Van brandweer tot burgerhulpverlening' (1924-2024).

SHOK-exposities worden al meer dan 20 jaar gehouden in het monumentale pakhuis Koningsbergen.

De Vrijwillige Brandweer Oost-Knollendam is opgericht in 1924. Voorheen kenden we geen brandweer. Bij een brand, moest iedereen zelf maar zien dat hij op tijd vluchtte. Om de brand te blussen, mocht je blij zijn met de hulp van je burens. Tot medio 1800 waren de meeste huizen nog van hout. Zo kon dus een brand overspringen van het ene naar het andere huis, waardoor vaak hele dorpen verwoest werden. Ook hadden de meesten huizen geen schoorsteen maar een gat in het dak.

In 1521 maakte Karel V bekend, dat er alleen nog alleen huizen van steen gebouwd mochten worden. Toen steden en dorpen groter werden, zagen de mensen in dat ze het bestrijden van brand beter moesten organiseren. Er kwamen wakers en brandwachten om hulp te bieden bij brand. Er bestond toen nog niet veel materiaal om brand te bestrijden. Men bluste met emmertjes die van leer waren gemaakt. Die moest men vullen in een sloot of put. En in rijen mensen aan elkaar doorgegeven om het vuur te bestrijden.

Kom kijken naar de geschiedenis van de brandweer in pakhuis Koningsbergen in Oost-Knollendam. Er staat koffie en gebak klaar!