

Stichting Zaanse Pakhuizen

☐ [Pakhuis de Schepel | Veerdijk 22 | Wormer](#) | zaterdag en zondag 10:00 - 16:00 uur

☐ zaansepakhuizen.nl/de-schepel

Het vrijstaande houten pakhuis 'De Schepel' is gebouwd in een ambachtelijk traditionele stijl. Het oorspronkelijke pakhuis, dat bij oliemolen 'De Schepel' hoorde, werd in 1875 vernieuwd na de sloop van de molen. Het pakhuis ligt met de lange gevel direct aan de Zaan en maakt deel uit van het diverse industriële landschap langs de Zaanoevers. Hier domineerden de voedsel-, olie- en houtindustrie, en was vervoer over water essentieel.

Flouka vestigt zich in de Schepel

Sinds 2023 is Flouka hier gevestigd, een kunstatelier van Petra de Ritter en Pip Balhuizen. Petra is de creatieve kracht achter Flouka. Bij Flouka draait alles om 'Homify Your Life' en het ontdekken van handgemaakte schatten die jouw leefruimte een persoonlijk tintje geven.

Onze collectie

Bij ons vind je bijzondere handgemaakte items die jouw stijl weerspiegelen en een verhaal vertellen. Onze collectie is zorgvuldig samengesteld, met unieke en ambachtelijke producten die je niet zomaar overal vindt. Of je nu op zoek bent naar mooi keramiek, prachtig batik artwork, sieraden, kussens of andere handgemaakte schatten, bij flouka ben je aan het juiste adres.

Bezoek ons tijdens Monumentendagen

De originele sfeer van het 19e-eeuwse pakhuis past perfect bij de handgemaakte producten van Flouka. Wij nodigen je van harte uit om tijdens de Monumentendagen een kijkje te nemen in ons pakhuis. Ervaar de sfeer uit 1875 en ontdek wat Flouka allemaal te bieden heeft.

Openingstijden:

- Zaterdag 14 september 2024 van 10.00-16.00 uur
- Zondag 15 september 2024 van 10.00-16.00 uur

Bezoek ons ook op onze website flouka.amsterdam