

[Herberg het Moriaanshoofd](#)

☐ [Herberg Het Moriaanshoofd | Dorpsstraat 417 | Wormer](#) | zaterdag 10:00 - 16:00 uur

☐ kolfbond.nl/togido-wormer

☐ volg [T.O.G.I.D.O. op Facebook](#)

Kolf spelen in het Moriaanshoofd

In het Moriaanshoofd, de oudste herberg van de Zaanstreek, ligt een kolfbaan. De kolfclub T.O.G.I.D.O. - **Tot Ons Genoegen Is Dit Opgericht** bestaat al 151 jaar. Iedereen is welkom bij de club om zelf even de kliek ter hand te nemen en het edele kolfspel te beoefenen (en uitleg te krijgen hoe dit spel wordt gespeeld). De club is op zoek naar nieuwe leden zodat deze bijzondere sport nog vele jaren kan worden gespeeld in de mooie kolfbaan van het Moriaanshoofd.

Oudste kolfclub in oudste herberg Zaanstreek

Wij zijn de oudste kolfclub van Nederland en hebben nu 22 leden (6 vrouwen en 16 mannen) maar kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Jong en oud is welkom. Kolf kun je tot op hoge leeftijd spelen. Het is altijd gezellig bij ons want we heten niet voor niets: Tot Ons Genoegen Is Dit Opgericht - Wormer. Tijdens Open Monumentendag kunt u niet alleen de bijzondere kolfbaan maar ook de oudste Herberg van de Zaanstreek bewonderen.

Trofeeën en vaandel

De bijzondere prijzen en trofeeën staan nog in het Moriaanshoofd. Waaronder wisselbekers van 50 jaar en ouder en een trofee met daarop de Beschuitstoren uit 1952. Verder bijzondere medailles vanaf 1890 (door het Koningshuis destijds ter beschikking gesteld). Vorig jaar is een oud vaandel uit 1907 teruggevonden.