

Wie zijn de trouwambtenaren?

Wie zijn de trouwambtenaren?

Uw huwelijk wordt voltrokken door de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). De gemeente telt 9 trouwambtenaren. Bij het melden van uw voornemen om met elkaar in het huwelijk te treden kunt u uw voorkeur uitspreken voor een van onderstaande ambtenaren. Deze ambtenaar neemt ruim van tevoren contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u al uw wensen naar voren brengen. Voor de betreffende ambtenaar vormt deze kennismaking een goede voorbereiding op de toespraak.

Hieronder stellen de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zich aan u voor:

Vera Eshuijs



"Ik ben Vera Eshuijs en buitengewoon ambtenaar van de gemeente Wormerland en Oostzaan. Na het sluiten van alweer heel wat huwelijken/partnerschappen doe ik dit nog steeds met veel enthousiasme. Het is en blijft iets bijzonders. Samen

met het aanstaande bruidspaar maak ik van de huwelijks/partnerschapsvoltrekking een onvergetelijk moment. Mijn visie is: vertrouwen en respect voor elkaar en voor het leven, dat kan niet anders zijn dan elkaar een mooie toekomst geven!"

Marcia Hand



"Sinds 1998 ben ik beëdigd ambtenaar van de burgerlijke stand. Werkelijk een fantastisch beroep! Elke keer als ik de eer heb een huwelijk te mogen voltrekken, wil ik daar het beste van maken. Daarna is de eer aan het echtpaar zelf om het af te ronden met een feestje en uiteraard een lang en gelukkig bestaan! Mijn doel is om het gezellig te maken tijdens een huwelijk. Het moet een feest zijn! We lopen natuurlijk niet de polonaise, maar saai mag het zeker niet worden. Uiteraard heb ik daarbij de medewerking van het bruidspaar nodig. We moeten ons samen op

ons gemak voelen, elkaar genoeg te vertellen hebben en samen een goed gevoel hebben bij de invulling van de huwelijksvoltrekking. Die ik vanzelfsprekend helemaal zal proberen in te delen naar de wens van het bruidspaar. Het is tenslotte een bijzonder moment... Ik wil er voor jullie ook graag iets bijzonders van maken!!"

Alie Smit



"Trouwen is iets heel speciaals, van twee mensen ieder met hun eigen inbreng. Het is elke keer weer een uitdaging om dat met een persoonlijke noot te onderschrijven, afgestemd op de wensen van het bruidspaar om in overleg het verloop van de ceremonie te stileren. Het plezier dat ik erin heb om het tot een mooi geheel te maken is het klankbord voor het bruidspaar om het te ontvangen. We beleven er samen goede herinneringen aan. Het hoort een mooi feest te zijn en een onvergetelijke dag..."

Ruud Nederlof



"Ik ben Ruud Nederlof en ik woon in Oostzaan. Sinds 2014 ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oostzaan en Wormerland. Ik vind het een hele eer om aanstaande bruidsparen in de echt te mogen verbinden. Ik vind het geweldig om bij te mogen dragen aan een onvergetelijke dag voor het bruidspaar. In een persoonlijk gesprek vooraf met het bruidspaar, wil ik graag alle wensen voor deze belangrijke gebeurtenis bespreken. De keus of mijn toespraak een vrolijke boel wordt of juist wat formeler, laat ik aan het bruidspaar over."

Odilia Lust



"Ik ben Odilia Lust. Ik ben 48 jaar en run samen met mijn man een café in Amsterdam. Nu jullie gaan trouwen kan de voorpret beginnen! Ik hoop van jullie huwelijksvoltrekking een onvergetelijke ervaring te maken."

Irma Klaassen



"Mijn naam is Irma Klaassen en ik ben een zeer trotse BABS voor de gemeenten Wormerland en Oostzaan. Ik ben actief, sociaal bewogen, enthousiasmerend en erg geïnteresseerd in huwelijksymboliek van over de hele wereld. Ik hou dus van mensen! Ik vind het een eer en genoegen om een mooie verbintenis tussen 2 partners definitief te bezegelen door u volmondig ja te laten zeggen tegen elkaar én het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ik zie er erg naar uit u, mede door mijn aandeel erin, één van de mooiste en belangrijkste dagen van uw leven te bezorgen. Proost dus op de liefde en al daarbij horend geluk!"

Jeanette van der Roest



"Een van de leukste manieren om de liefde te bezegelen, is met een huwelijk of een geregistreerd partnerschap en daar hoort natuurlijk een trouwambtenaar (BABS) bij! Maandenlang zijn jullie bezig geweest met de voorbereidingen: van taart tot locatie, muziek, gezelschap en alles wat daar nog meer bij komt kijken.

Ook de BABS is iemand die je zelf kiest, want op deze bijzondere dag wil je een trouwambtenaar die jullie begrijpt en aanvoelt en die zowel serieus als met een knipoog jullie verhaal kan vertellen. Voorop staat dat deze dag een persoonlijke, maar feestelijke gebeurtenis moet zijn. Ik hoop dat ik de persoon mag zijn om jullie, in liefde, officieel te verbinden!

Veel geluk en graag tot ziens,
Jeanette van der Roest"

Liesbeth Wijnschenk



"Van harte gefeliciteerd met jullie voornemen tot het huwelijk of het geregistreerde partnerschap!
Jullie gaan een geweldige tijd tegemoet.

Mijn naam is Liesbeth en ik zou het een hele eer vinden jullie liefde voor elkaar officieel te maken! Mede dankzij bijna 30 jaar ervaring als stewardess bij de KLM, beschik ik over de nodige mensenkennis & levenservaring. Mijn kracht ligt in het luisteren naar jullie unieke verhaal om daarvan een pakkend betoog voor deze speciale dag te maken. Ik neem jullie aan de hand en samen bepalen we de sfeer en inhoud die bij jullie ceremonie past. Geen saaie opsomming van gebeurtenissen, maar een goed opgebouwd, herkenbaar verhaal dat op een ontspannen, humorvolle en warme manier gebracht wordt. Een (deels) Engelstalige ceremonie is geen enkel probleem.

Zoals gezegd; alles kan, het draait om jullie en ik zorg dat jullie ceremonie een perfecte start wordt van een prachtige dag! Als laatste wilde ik benoemen dat ik

er trots op ben dat in Nederland een huwelijk een huwelijk is, man-vrouw, vrouw-vrouw of man-man. Ik verzorg met liefde iedere ceremonie. Ik hoop van harte dat jullie JA zeggen tegen mij om op die speciale dag jullie liefdesverhaal te mogen vertellen.

Liesbeth Wijnschenk-Klut"

Romy Bruin



Mijn naam is Romy Bruin, 29 jaar oud en woonachtig in Alkmaar samen met mijn vriend.

Dat jullie dit verhaal lezen betekent dat jullie gaan trouwen en dat is fantastisch! Hartelijk gefeliciteerd! De voorpret is voor jullie begonnen. Er zijn zo veel leuke dingen te regelen voor een bruiloft. Locatie, Fotograaf, DJ, trouwjurk en -pak en

natuurlijk een BABS. Iets wat heel persoonlijk is en goed moet voelen.

Een bruiloft is wat mij betreft iets magisch. De sfeer die in de lucht hangt, de liefde die gevierd wordt en het antwoord op die ene vraag... !

Ik vind het een eer om jullie huwelijk te mogen voltrekken. Wie weet tot snel!

Marlies Driessen



Hoi Bruidspaar,

Allereerst gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk of partnerschap.

Mijn naam is Marlies Driessen. Ik ga graag met jullie in gesprek om jullie wensen te bespreken en ik denk graag met jullie mee om jullie trouwdag onvergetelijk te maken. Daarbij is alles mogelijk en niets is mij te gek.

Willen jullie aandacht besteden aan geliefde nabestaanden, wil je getuigen in het zonnetje zetten, kinderen bij de ceremonie betrekken of willen jullie juist naar

elkaar toe een trouwgeloofte uitspreken?

Dit kan allemaal en juist deze persoonlijke dingen maken deze dag extra bijzonder en onvergetelijk.

Daarnaast zal ik (uiteraard met jullie goedkeuring) bekenden en dierbaren benaderen om zo een persoonlijke en liefdevolle toespraak te schrijven.

Het zou voor mij een hele eer zijn om als jullie BABS te mogen fungeren en om jullie ceremonie te voltrekken op een manier die bij jullie past.

Ik wens jullie succes met alle voorbereidingen en kijk er naar uit jullie te mogen ontmoeten.