

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Michel

Gepubliceerd: 08-01-2025

'Ik sta hier voor u als een blijde en trotse burgemeester', zo begon burgemeester Michel gisteravond haar toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Hieronder vindt u de tekst van de hele toespraak.

Goedenavond beste mensen,



Wat fijn dat u vanavond gekomen bent naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Wormerland. Ik hoop dat u allen mooie dagen achter de rug hebt, waarin u samen kon zijn met uw dierbaren en kon genieten van licht en gezelligheid.

Ik sta hier voor u als een blijde en trotse burgemeester. Wij zijn in Nederland niet zo gewend om uit te spreken waar we waardering voor hebben, 'doe maar gewoon, dat is al gek genoeg' klinkt het dan. Maar dat doet geen recht aan alle inspanningen die zoveel mensen elke dag leveren in onze mooie gemeente. Laat ik beginnen met onze gemeenteraadsleden en burgerraadsleden die het steeds weer lukt om op basis van dialoog tot verbinding te komen. Er staat jullie een uitdagend jaar te wachten, waarin onder andere belangrijke besluiten over de toekomst van de gemeente Wormerland op de agenda staan. Geen gemakkelijke

kost, kan ik u vertellen. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze gemeenteraad in het algemeen belang en met respect voor de diversiteit aan standpunten tot gedragen besluitvorming zal komen.

Ook een woord van waardering voor het college. Het afgelopen jaar hebben onze wethouders zich vol enthousiasme ingespannen voor onze gemeente. Bijvoorbeeld als het ging om de realisatie van woningbouw, nieuw armoedebeleid, het gezond houden van ons financiële huishoudboekje of de huisvesting van onze scholen. Zij lieten daarbij veel veerkracht en onderlinge verbondenheid zien, uiteraard ondersteund door onze hardwerkende medewerkers.

En dan lieve mensen, mag u ook even naar uzelf kijken. Want u was afgelopen jaar weer fantastisch bezig. Ik begin even met onze hulpdiensten, de politie, veiligheidsregio, Ghor, onze vrijwillige brandweer. Jullie leverden fantastisch werk dit jaar en hielpen ons veilig door de jaarwisseling heen. Dat is overigens steeds meer a hell of a job. Het is ongelooflijk welke preparatie en inzet wij als samenleving moeten leveren om deze dag zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dank jullie allen voor jullie inzet!

Maar u was op veel meer fronten actief. U timmerde met uw bedrijf aan de weg. U ondersteunde onze inwoners met uw organisatie, u werkte als regiogemeente met ons samen, organiseerde in verenigingsverband die mooie sportactiviteiten, zat op het stembureau tijdens de verkiezingen voor ons Europees Parlement, organiseerde activiteiten voor ouderen, voor mantelzorgers, u was zelf mantelzorger, was actief bij de buurtcamping, Wormer Live, Nova Vita, het Oranjecomite, de Spijkerboorder Gemeenschap, de vrienden van het Kerkenpad, de Bannetocht, de Sinterklaasintochten of open monumentendag, u hielp mee achter de schermen bij de Huttenbouw, prikte afval, plaatste Halloweenversieringen, zette u in bij de Poelboerderij, toneelvereniging, koor, orkest of brassband en ga zo maar door...

Ik ben u allen zeer dankbaar. Kijk maar even om u heen, en zoek even de ogen op van uw buurman of buurvrouw hier en schenk elkaar een glimlach, want samen deed u het en doet u het.

Zo, en nu we dit met elkaar hebben vastgesteld, heb ik een vraag aan u allen. Het is een vraag die gaat over de mensen die vanavond niet aanwezig zijn. Een vraag over de mensen die niet meedoen met al die mooie activiteiten in onze gemeente. Een vraag over de mensen die de weg naar onze gemeenteraad en onze voorzieningen niet goed weten te vinden. Mijn vraag is: kent u deze mensen? Uw buurtgenoten, collega's, dat klasgenootje van uw zoon of dochter

die niet meedoet of niet mee kan doen in al dat moois?

Ik bedoel de mensen waarvan u weet dat het niet zo lekker gaat? Bijvoorbeeld door een psychische kwetsbaarheid, een moeilijke thuissituatie, ziekte, een taalbarrière of een hele kleine portemonnee? Zij hebben vaak in hun hoofd niet genoeg ruimte om zelf de verbinding aan te gaan, weten de weg in onze gemeente nog onvoldoende te vinden of voelen een drempel om mee te doen. U kent vast wel zo iemand uit uw omgeving.

Mijn vraag is: stapt u morgen of overmorgen eens af op zo'n buurtgenoot. Ga de verbinding aan met iemand waarvan u denkt dat diegene dat hard nodig heeft. Bijvoorbeeld door de vraag te stellen 'Hoe is het nu? Kan ik ergens mee helpen?', of een kopje koffie aan te bieden.

Onze leefwereld wordt steeds complexer en er wordt ontzettend veel van u, mij en ons verwacht. Veranderingen volgen elkaar snel op, en de wereld om ons heen is niet altijd de vredelievende plek die we zouden wensen. We moeten zelfs op het onverwachte bedacht zijn. Maar door er voor elkaar te zijn, geven we elkaar houvast. In Wormerland kunnen we dat zonder meer. We kennen elkaar, lossen problemen samen op en kunnen op elkaar rekenen. Laten we samen zorgen dat nog meer inwoners hier de vruchten van plukken. Laten we samen zorgen voor nog een beetje extra 'wij' in onze gemeente.

Namens ons gemeentebestuur wens ik u een heel voorspoedig, gezond en gelukkig 2025!

